

Trafikkors fra Den Serbisk Ortodokse Kirke i Grauballe.



Korset er købt i **Den Serbisk Ortodokse Kirke** i Grauballe, det tidligere Grauballe Missionshus. Det er ledsaget af et lille kort med en bøn for chauffører. Korset er beregnet til at hænge i bilen. Ikonografisk følger korset det ortodokse skema. Øverst en seksvinget kerub. Kristus er korsfæstet med fødderne på den skrå bjælke. Under korsarmene til venstre Maria, til højre Johannes. Nederst Golgataklippen med Adams hovedskal. På korsets bagside står der: ICXC NIKAI – Kristus sejrer.

Bønnen lyder i oversættelse:

Herre, Gud, Du er den retmæssige Vej, Sandhed og Liv, vær barmhjertig mod mig uværdige og vær min ledsager på denne vej. Frels mig fra fristelse, fra alt bedrag og onde, onde mennesker og onde ånder. Bevar mig i retfærdighed og sandhed efter Dine bud, så jeg kan vende tilbage sund i krop og sjæl. For dit rige er både magten og æren, faderen og sønnen og den hellige ånd. Amen

Kirken er indrettet på ortodoks vis. Forrest ses læsepulten, hvorpå der ligger en ikon af den hellige Dimitrij, som kirken er indviet til. På Ikonostasen (altervæggen) er til venstre Ærkeenglen Mikael, og til højre Ærkeenglen Gabriel. Mellem dørene ses til venstre Gudsmoder ikonen og til højre Kristus ikonen. Over Kongeporten (midterdøren) ses Kristus siddende på tronen med bogen med ordene "Jeg er verdens lys...". Bag ham til venstre Sankt Sava, som var den første ærkebiskop i den Serbisk Ortodokse Kirke, og til højre Johannes Døber.

