

”De 13 grimme fra Lolland”

Sådan blev de 13 søskende kaldt – eller også kaldte de sig selv det.

De 13 er de 13 søskende og børn af **Anders Peder Hansen og Marie Annette Augusta Hansen fra Torslunde på Lolland**. Egentlig havde de 15 børn, men den ene (Anton Emil Hansen) døde som 5-årig og den anden (Georg Hansen) døde to timer efter fødslen.



I 1958 nedskriver Axel Marius Hansen ”en rent skematisk beretning om deres levnedsløb”:



Johannes Laurits Qvist Hansen (3/3 1858 – 5/11 1950)

Johannes kom i lære hos en maskinbygger og smed i nabobyen Fuglse, og havnede som smed i København i Marstrand og Helvegs maskinfabrik på Vesterfælledvej. Her blev han efterhånden værkerfører og fulgte med da fabrikken flyttedes til Tagensvej på Nørrebro og under navnet ”Titan” blev et aktieselskab og vokste op til et meget stort foretagende. Her blev Johannes overværkerfører og var i mange år en højt skattet leder, indtil han 72½ år gammel tog sin afsked. Han fik pension fra ”Titan” og levede til han blev 92½ år gammel.



Hans Christian Hansen (10/9 1859 – 3/10 1934)

Christian kom i lære hos snedkermester Aarby i Rødby, hvor han blev godt oplært som møbelsnedker. Han kom som svend også til København. Rejste senere til Amerika, hvor han i Brooklyn efterhånden skabte sig en god forretning som bygnings-snedker. Han var i årenes løb flere gange herhjemme på besøg, prøvede også på at skabe en forretning herhjemme, men fandt ikke forholdene tilstrækkeligt godt og rejste tilbage til Brooklyn og fik igen en god forretning, Han blev 75 år gammel.



Agnes Emilie Marie Hansen (24/7 1864 – 20/8 1939)

Agnes var særdeles godt begavet og læste til lærerinde på Frk. Zahles Kursus i København.

Efter endt eksamen fik hun sin første plads på et børnehjem i Hellerup. Det hed først Talibho men fik senere navnet Ove Hohlenbergs Minde. Her blev Agnes og fik et helt livs samarbejde med forstanderinden fr. Anna Herreborg. Da de var ”slidt op” fulgtes de ad derfra og boede sammen til frk. Herreborg døde, hvorefter Agnes blev boende alene i lejligheden til hun døde i 1939 – 75 år gammel.



Otto Valdemar Hansen (16/6 1866 – 2/2 1939)

Valdemar kom helt til Ribe i handelslære (manufaktur). Han var fra sin ungdom stærkt religiøst grebet, først i grundtvigsk retning (han var ungdomsven med den senere meget kendte højskoleforstander Thomas Bredsdorff) men snart blev han forankret i Indre Mission og blev senere missionær. Som sådan måtte han jo af og til skifte virkeplads. Til sidst boede han i Alderslyst ved Silkeborg. Han døde knap 73 år gammel.



Ane Kirstine Hansen – "Kisse" (f. 1/6 1868 – d. 1916)

Kirstine var i sine unge år i Amerika (hun kunne jo rejse til Cristian). Efter tre års forløb fulgtes hun med Christian her hjem i den tanke at hun ville derover igen, da hun var meget glad for forholdene der. Men så blev hun forlovet og gift med Sofus Larsen. De havde først et bageri i Nødgager, men det solgte de og nu prøvede de forskelligt indtil de kom til at bo i Nykøbing F. Her døde Kirstine kun 48 år gammel.



Henrik Anton Hansen (f. 19/3 1870 – d. 1932)

Henrik kom i smedelære på Højbygaard i nærheden af Torslunde. Efter endt læretid kom også han som svend til København hvor han fik arbejde på "Titan". Men han længtes ud, og efter få års forløb rejste han til Amerika. Han blev ligesom Christian i Brooklyn, hvor han fik sig en god stilling og gik ret stærkt ud i foreningslivet. Han og Christian der begge havde kone og børn og gode hjem kom meget sammen. Men Henrik blev ikke ret gammel ca. 62 år.



Erhardt Sofus Hansen (f. 8/10 1871)

Erhard fik efter et par delvis spildte år på sukkerfabrikken en meget god lærerplads på maskinfabrikken "Vulkan" i Maribo, hvor han fik en efter den tid fortrinlig uddannelse i faget. Som svend var han en tid i Tyskland, dog mest i Flensborg. Da han kom hjem derfra var han i en del år en meget betroet mand på "Titan". Senere startede han sin egen forretning og nyder nu efter endt dagværk sit otium 87 år gl.



Carl Frederik Hansen (8/10 1871 – 4/3 1946)

Carl lærte det, man dengang kaldte "hollænderi" på Søholt, en herregård ved Maribo Sø. Derefter havde han forskellige pladser rundt på større gårde. Senere, da han og Mathilde blev gift, havde de forskellige mindre landejendomme, indtil de omkring 1914 fik en ejendom på Auning mark nær Ryomgaard (Valdemar boede den gang i Auning). Her levede de til deres 5 sønner var bleven voksne, og en af dem, Julius, overtog gården, hvorefter de selv flyttede til et hus i nabobyen Øster Alling. Der levede de indtil Carl døde på sygehuset i Randers d. 4/3 1946, 74½ år gammel.



Elise Regina Hansen (5/9 1873 – 20/1 1950)

Elise var i sin opvækst til stor hjælp i hjemmet. I sine ungpigeår havde hun forskellige pladser, hvor der stilledes store krav til hendes omhu og medfølelse. Hun var bl.a. en tid på "Hohlenbergs Minde", senere var hun på plejehjemmet ved Saks København, hvor hun var med til at passe og pleje syge. Hun sluttede sig tidligt til Indre Mission, og traf der S.P.Kolind, med hvem hun blev gift i 1898. De boede først i Kolind og senere i Langå. Hun døde ret kort efter sin mand 76½ år gammel i 1950.



August Peder Hansen (f. 17/5 1875 – 31/10 1954)

Peder lærte farveri i Thorsager Djursland, kom i 1894 som svend til København, fik plads hos Hannibal Sander A/S Endrup. Efter en tur i udlandet, særlig Schweiz, der strakte sig over nogle år, kom han der tilbage igen og fik som farvermester der sin livsgerning. Han nød stor anseelse hos sit firma og inden for sine fagfællers kreds. Han døde i 1954, 79½ år gl.



Axel Marius Hansen (21/9 1877 – 28/10 1960)

Axel kom på Jonstrup Seminarium, blev lærer i Gunslev på Falster, blev senere folketingsmand og bor nu i Roskilde 81 år gl.

(så beskedent beskriver han sig selv – ikke et ord om sine andre gøremål, f.eks. at han blev undervisningsminister i befrielsesregeringen efter besættelsen)



Gerda Sofie Margrethe Hansen (f. 23/7 1883)

Gerda kom, da far døde i 1899 til Rødby sammen med mor. Her fik hun kontorplads på borgmesterkontoret. Senere kom hun til Københavns kommunes sporvejskontor, hvor hun fik fast ansættelse og virkede der, indtil hun på grund af sygdom måtte tage sin afsked, som hun naturligtvis fik med pension. Hun var dengang henved 65 år gammel.



Ejnar Thorvald Hansen (f. 23/1 1886)

Einar kom i handelslære, først i Holeby og siden i Nakskov, hvor han også fik handelsskole eksamen. Som udlært fik han en plads hos en købmand i Odense. Men her søgte han ind på kommunekontoret, hvor han efterhånden gik fra stilling til stilling, indtil han blev kommunebogholder for til sidst at blive Økonomidirektør. Som sådan fik han sin afsked (faldt for aldersgrænsen) da han i 1956 fyldte 70 år.

Afskrevet efter en fotokopi den 7/2 2016 af Thorkild Sørensen, gift med Elises barnebarn: Aase.

Det kan tilføjes, at Axel Marius Hansen skrev denne beretning i en alder af 81 år i forbindelse med, at han sendte to små "vandrebøger", som havde været "et bindeled mellem en mor og hendes store børneflokk", rundt til de fire tilbageværende søskende, inden han indleverede den til Rigsarkivet til opbevaring og dermed tilgængelighed for kommende slægter. Han nedskrev da samtidig en kort levnedbeskrivelse om sine forældre Anders Peder Hansen og Marie Annette Augusta Hansen.

Han slutter sit følgebrev med følgende hilsen:

*J håber om at vandrebogen
med noter vil nå ud til
en del af familien Hansens
yngre medlemmer, sender
jeg dermed hilsen til disse.
Roskilde i sept. 1958
Axel.*