

## Oplysninger om

# **Anders Peder Hansen og Marie Annette Augusta Hansen**



Nedenstående oplysninger har jeg modtaget af **Lars Hansen**, som er oldebarn af de to. Enkelte data er dog rettet i overensstemmelse med kirkebøgernes oplysninger.

25/1 2016: Opsat af Thorkild Sørensen, gift med **Aase Elise Boe Sørensen**, oldebarn af de to.

Lars Hansen skriver:

### **Hvad jeg ved om mine oldeforældre på min fars side.**

Følgende oplysninger om mine oldeforældre **Anders Peder Hansen** (født den 4. juni 1831, død den 8. november 1899) og hustru **Marie Annette Augusta** (født den 21. september 1838, død den 11. maj 1923) stammer oprindeligt fra deres søn **Axel Marius Hansen**, der i en skrivelse i 1958 har redegjort for familien. Jeg har oplysninger fra min bror **Otto Valdemar Hansen** (opkaldt efter vores bedstefar Otto Valdemar, der var Axel Marius' bror), der har videregivet dem til sine børn. Otto og jeg mener begge, at de må stamme fra vores faster Johanne, der er den længst levende af bedstefars børn af andet ægteskab. Oplysningerne er således ikke Axel Marius Hansens afskrift fra den oprindelige tekst, men en redigeret udgave. Axel Marius' egen skrivelse vil sandsynligvis kunne opsøges hos hans efterkommere.

### **Axel Marius Hansen giver følgende oplysninger:**

Far, **Anders Peter Hansen**, er født den. 4. juni 1831 i landsbyen Ortved Vigerslev sogn, 1 mils vej fra Ringsted ad Roskilde til ved hovedvej 1.

Han var søn af husmand og træskomand **Hans Christiansen** og hustru **Anne Pedersdatter**. Foruden far havde de følgende børn: Christian og Lars, der begge endte som møbelhandlere i København, Hans, der blev gårdejer i Thorslunde, Marie, som blev gift med vognmand Frederik Jensen og boede på Christianshavn og Karen, som fik hjemsted i Ortved og blev gift og levede sit liv der.

I fars skudsmålsbog har sognepræsten Dorph skrevet følgende: "Han er med særdeles god kundskab udskrevet af Vigeslev skole og har opført sig meget godt under skolegangen. – Første søndag efter påske i 1846 er han confirmeret i Ouerkeby kirke efter at have udmærket sig ved opmærksomhed og eftertanke under forberedelsen og var da næsten søndag til alters i Vigersted kirke".

Den 1. maj 1846 kom far i lære på Jydstrup Mølle hos møller, Meir. Her var han i henved 3 år, da han kom til skade og mistede højre arm. Han måtte nu slå ind på noget andet, og sognepræsten, Dorph, læste med ham, og far blev optaget på Jonstrup seminarium, hvorfra han tog skolelærereksamen med 1. karakter i 1853, altså 22 år gammel. Fars første plads var hjælperlærer i Holeby på Lolland.

Sognepræsten der, hr. Posselt, der tillige var provst for Fuglse Herred, skrev 14. august 1854 følgende, anbefaling, som også er opbevaret:

*"Seminarist A.P. Hansen, som i et år har været hjælperlærer ved Holeby skole, er en meget samvittighedsfuld og dygtig lærer, der forene alvor og nidkærhed med mildhed og venlighed. Han besidder i sjælden grad den vigtige lærerkunst at vinde børnenes hjerter; de elsker ham, og deres forældre højagter ham. – Mange med mig ville savne ham om hans virksomhed flyttedes andetsteds hen. Men kan en forandret stilling blive til hans lykke, ville vi naturligvis ønske ham en sådan. Jeg tør anbefale ham på det bedste."*

Far kom som timelærer til Maribo, hvorfra han først på året 1856 knap 25 år gammel blev kaldet til lærer og kirkesanger i Thorslunde, naboby til Holeby. Her virkede far i 43 år til han døde 8. november 1899. – Men i 1856 så mor ind i billedet.

Mor blev født i Nykøbing Falster den 21. september 1838 som den ældste af en stor børneflokk. De var 8, da hendes far, skomagermester Laurits Hansen døde af kolera 1853. Hendes mor var da kun omkring 32 år gammel. De af børneflokken, der var store nok, blev anbragt hos slægt og venner, og mor, der var omkring 15 år, kom i huset hos forpagter Lunds på gården Egholm (vist nok en slægtning af mor), i nærheden af Nysted i Herridslev sogn på Lolland. Der lærte mor husholdning og havde familier stilling.

Lige over for Thorslunde skole boede gårdejer Mosborgs, og de kom af og til sammen med forpagter Lunds fra Egholm, – og nu hører der ikke meget fantasi til at skrive den "novelle" om den nye lærer og Lunds unge smukke "jomfru".

De blev viede i Herridslev kirke i november 1856. Far var da godt 25 år og mor 18 – og mors mor var 35-36 år.

Der fortælles: Proprietær Theill og frue fra Fuglse kom kørende til Thorslunde skole for at ønske de nygifte til lykke, de traf bedstemor udenfor, og i den tro, at det var "bruden", ønskede de hende til lykke! – Bedstemor har åbenbart båret sin alder godt!

Fars og mors ældste søn fødtes den 3. marts 1858, og fra den dag var der stadig små i Thorslunde skole indtil 1891, da Einar blev 4 år.

Inden jeg giver en kort fortegnelse over den store børneflokk, skal her kun fortælles, at hjemmet var i al den tid, børnene voksede op, præget af "gudsfrygt og nøjsomhed". Far var vel en streng mand; men han stillede først og fremmest strenge krav til sig selv. At der ofte vankede "klø" er en kendsgerning, men glemmes må det ikke, at sådan var den tids opdragelsesprincipper og -metoder. Den store børneflokk og den lille indtægt måtte jo medføre trange kår; men mors flid og udprægede økonomiske sans gjorde, at egentlig fattigdom kendte vi ikke til. Her medvirkede måske den omstændighed, at far omkring midten af 60-årene købte en ledig fæstegård, der lå ved siden af skolen. Han havde intet at købe for, men må altså have haft god kredit hos baronen. Senere kom så farbror Hans til og blev bestyrer på gården. De år far ejede gården var opgangstider for landbruget, så det blev vist en ret god forretning, men også et vældigt slid for mor; men også for Johannes og Christian, der som drenge måtte hjælpe til med mergling og andet slidsomt arbejde på gården.

Senere blev farbror Hans gift med en gårdmandsdatter fra egnen og købte gården af far. Alt dette skete nogle år, før jeg "kom til" – Farbroders børn var nogenlunde mine jævnaldrende og gode legekammerater.

De to yngste bor nu i den gamle skole, vort barndomshjem. Den yngste, Martin, købte den, da den ikke skulle være skole mere. Den gamle skolestue med nærmeste lokaliteter indrettede han til en lejlighed til hans ugifte søster, Eline. Selv bor han i den egentlige lejlighed, hvor jeg besøgte ham sidste sommer og frydede mig over, hvor smukt og hyggeligt de har det. (1958).

Når jeg fortæller dette om gården, er det fordi i min barndom og første ungdom ikke sjældent har hørt far og mor slutte deres samtale om fortiden med følgende sætning: "Ja, havde vi ikke haft gården i de år (det var vist 7) forstår vi ikke, hvordan vi skulle være kommet igennem!

Far døde allerede den 3. november 1899, 68 ½ år gammel, og mor døde den 11. maj 1923 i sit femogfirsindstyvende år.

Deres grave er fredede på Thorslund kirkegård.

Æret være deres minde!

