



## Kristent Livshjul

Det kristne livshjul er malet således, at det er i en stil og med farver, som de fleste buddhister kender fra tibetanske livshjul. Det kristne livshjul er således en kristen fortolkning af buddhismen, og et udsagn om kristendommens budskab set i lyset af buddhismen. Det kristne livshjul fremstiller *udfrielsen*. Mens de buddhistiske livshjul som motiv har de ting, som binder mennesket til livet og genfødselsens kredsløb, fremstiller det kristne, at *dette kredsløb bliver brudt ved Jesu død og opstandelse*.

### Teksten:

Øverst står på tibetansk: "Før alting blev skabt, eksisterede Gud". Troen på *Gud som værende fra evighed* er central i kristendommen. Denne tanke findes ikke i buddhismen.

Rundt omkring hjulet står der: "Gud er ånd. Dem der tilbeder Ham må tilbede Ham i ånd og sandhed. Vejen til Gud Fader går gennem Jesus, Guds Søn".

**Inderste hjul:** I midten af cirklen er korset med teksten: "Jesus sejrede over synden, døden og dæmonernes herre". Rundt omkring er cirklen angivet med regnbuefarver, det gamle pagtstegn, og udtryk for *helhed og sammenhæng*.

**Det store hjul:** Her er i 12 felter gengivet episoder fra Jesu liv:

- 1) Jesu Fødsel.
- 2) Jesus som 12-årig i templet.
- 3) Jesu dåb og fristelsen i ørkenen.
- 4) Bjergprædikenen.
- 5) Helbredelsen af syge.
- 6) Uddrivelsen af dæmoner.
- 7) Nadveren.
- 8) Domfældelsen.
- 9) Korsfæstelsen.
- 10) Opstandelsen.
- 11) Jesus viser sig for disciplene.
- 12) Himmelfarten.

Hvor det buddhistiske livshjul er ubrudt, er dette hjul brudt to steder: Den ene gang da Jesus blev født, den anden gang som følge af hans død og opstandelse.

Dette illustrerer, at *vejen til udfrielsen går gennem troen på Jesu frelsergerning*.

**Dæmonen bliver overvundet:** I den buddhistiske livsforståelse er genfødsels kredsløb en lidelse og svær at komme ud af, fordi hjulet holdes i et fast greb af en dæmon, "dødens herre!". På det kristne livshjul har dæmonen sluppet sit greb, falder ned og forsvinder bag hjulet. Andre mindre dæmoner falder ud af billedet i bunden af fremstillingen. Dette skal vise den kristne tro på, at *ved Jesu død og opstandelse blev dødens magt brudt*.