

Julen og årsskiftet 2007/2008 Kære familie og gode venner!

Dette år har været helt anderledes end alle tidligere år! Den mest markante begivenhed er uden tvivl, at vi i sommer fejrede vores **40 års bryllupsdag!** Forskellen føles større udenpå end inden i, men den er uægtelig meget synlig! Vi fejrede den med den allernærmeste familie.



En anden stor begivenhed var afviklingen af **Danske Kirkedage 2007** i Haderslev. Thorkild var med i Kirkedagskomiteen og havde ansvar for den praktiske afvikling med kontakter til kommune, Idrætscenter, leverandører og mange andre. Heldigvis var der en god gruppe Y's Men og nogle unge fra en af frikirkerne til at hjælpe i et lokaludvalg. Op mod selve

afviklingen i Kristi Himmelfartsferien gjorde Aase og op mod 200 andre frivillige et stort arbejde. Kirkedagene blev en stor succes. Både indhold og form havde fået en kraftig afpudsning, for vi var enige om, at skulle Kirkedagene fremover reddes, måtte der noget helt andet og særligt til. *Det lykkedes!* Kirkedagene blev reddet - med overskud! - og vi se frem til Kirkedagene i Viborg i 2010. Alt andet ville også have været utænkeligt, for der er i dag større behov for samtale og samvær kirkesamfundene imellem end nogen sinde før!



I Londons ØJE

Engagementet i Kirkedagene var en rigtig god overgang til efterlønstillværelsen. Aase havde allerede påbegyndt sit frivillige arbejde på Hospice i efteråret 06, så nu var jeg parat til at tage fat på noget andet frivilligt end Kirkedagene. Jeg er blevet webmaster på www.gammelhadervsogn.dk ud over, at vi er redaktører på byens fælles Kirkeblad. Derudover er jeg i gang med at



Lübeck



opbygge www.haderslevdomprovsti.dk's nye hjemmeside, som går i luften til nytår. Det synes jeg er rigtig sjovt. Så er der en del foredrag, og også små opgaver i forlængelse af mit tidligere arbejde. Vi har det godt - men vi vil ikke synge med på koret om hvor

travlt alle efterlønnere har - *vi har god tid*, for al den tid vi får fra nu af er god!

Og så har vi også fået tid til at rejse uden for de store ferieperioder - og det benytter vi os af! Men en advarsel: *Det er stærkt vanedannende!*

I marts havde Ryan-air meget billige billetter til **London**, og da vi ikke havde været der siden 1992, smuttede vi derover en lille uge. Det blev London i forår! Helt vidunderligt - og ikke mindst en Mahler-symfoni i Royal Albert Hall!

Da vi var færdige med Kirkedagene, kørte vi en tur til **Lübeck**, der er jo kun 200 km. Vi fandt en ferielejlighed på nettet og var også der en lille uges tid. Det var virkelig afslappende og vejret var pragtfuldt!

I sommer var vi på en meget spændende kulturhistorisk rejse til Rusland: Fløj til **Moskva**, havde nogle dage der, og sejlede så 1800 km. på de russiske floder til **Sankt Petersborg**, hvor vi også havde nogle dage. Undervejs så vi så meget spændende: Landskaber, byer, klostre, kirker, ikoner! Det var virkelig en fantastisk tur, som stærkt kan anbefales nu, hvor Rusland er blevet åben for os fra vesten.

I september et par uger langs **Romantische Strasse** og til **Alperne**, og i november en lille uges tid i **Berlin** - med en flot koncert i Berliner Philharmonien!



Der findes en hjemmeside: www.ferienwohnungen.de, som er god at finde ferielejligheder på - og det fungerer!



Oven på så mange gode oplevelser glæder vi os nu til at fejre jul sammen med René og Heine.



Vi vil slutte vores beretning med at sende jer alle vore bedste julehilsener og alle gode ønsker for det nye år!

Aase og Thorkild



Glædelig jul og velsignet nytår til alle!