

Julen og årsskiftet 2006/2007

Kære familie og gode venner!

Sidste år kunne jeg indlede vores julebrev med en beskrivelse af, hvor smukt efteråret havde været. Det kan jeg ikke i år, men til gengæld synes vi, at det har været sommer rigtig længe - lige med undtagelse af de sidste meget våde uger.

Det begyndte i maj, hvor den første del var dejlig med sol og nyudsprungne træer. Så rejste vi til Sierra Leone i Vestafrika imens der var dårligt vejr herhjemme, og da vi kom hjem begyndte sommeren - og lige med undtagelse af nogle uger i august, varede den helt hen i oktober, og bladene faldt først af træerne langt hen i november uden at have haft de flotte farver. Det har vi af gode grunde aldrig oplevet før - men vi har nydt det!



Som nævnt var vi i maj en tur i Sierra Leone. Jeg blev inviteret derned for at få et indblik i Sudanmissionens freds- og forsoningsarbejde i samarbejde med den anglikanske kirke, og så tog Aase med. Det var virkelig spændende, og det kunne der fortælles meget om. Vi så bl.a. spejdercenteret Grafton, som vi jo i 80-erne i KFUM-Spejderne havde et samarbejde med, men som blev fuldstændig ødelagt under borgerkrigen fra 1991-2002. Nu er man her som andre steder i fuld gang med genopbygningen.



I det hele taget har det været et privilegium at have fået mulighed for at besøge så mange dele af verden og se, hvordan kirker med missions- og udviklingsprojekter er med til at gøre hverdagen bare lidt mere bærbar og overkommelig på trods af livsvilkår. Og hvordan der kan



skabes håb for mennesker, "at de kan glæde sig til i morgen", som en minikonfirmand forklarede ordet håb.

Ud over turen til Afrika tog vi i juli en lille miniferie i Weser-dalen i Midtyskland - det er et dejligt sted, som vi besøgte første gang i 1984.

I september tog vi ligeledes en

uge ned og kiggede på vinhøsten i Pfalz og Alsace - det var utrolig flot og kan anbefales! De små afbræk i dagligdagen er også helt vidunderlige!

Året i år er også på anden måde et skelsættende år! Aase gik på efterløn 1.august, og jeg fulgte efter her den 1.december. Der er noget særligt ved første skoledag og sidste arbejdsdag! Selv om man godt kan lære noget inden man begynder i



skolen, og selv man godt kan arbejde efter at have forladt arbejdsmarkedet, er det nu alligevel to særlige dage! Nu går vi over i de frivilliges rækker - og det er der også brug for i et moderne samfund. Ja faktisk er det sådan, at mange ting ikke ville blive gjort, hvis ikke der var en lang række frivillige mennesker, der hver dag yder en stor indsats.



Aase er engageret i bestyrelsesarbejde i Parasollen, som er et værested i Haderslev under KFUM's Sociale Arbejde, og derudover er hun frivillig på Hospice Sønderjylland. Jeg har fortsat noget frivilligt arbejde for Folkekirkens Mission, men også i vores lokale Y's Mens Clubs aktiviteter, ligesom jeg er dybt engageret i afviklingen af Danske Kirkedage i Haderslev i Kristi Himmelfartsferien 2007.

I år fejrer vi vores 10. juleaften i Haderslev - Ikke til at forstå, hvor tiden bliver af. Men det har været gode år her i byen, som vi ser tilbage på med taknemmelighed. Vi befinder os godt og har det fint med, at det er her, vi skal tilbringe vores alderdom.

René er fortsat EDB-mand ved Odder kommune, og Heine er på Klejtrup Efterskole og kraftigt engageret i styrelsesarbejdet i Efterskoleforeningen. Vi glæder os til at fejre jul sammen!

Vi vil slutte vores beretning med at sende jer alle vore bedste julehilsener og alle gode ønsker for det nye år!

Aase og Thorkild



Glædelig jul og velsignet nytår til alle!