

Julen og årsskiftet 2004/2005

Kære familie og gode venner!

Vi skal til at fejre vores 8. jul i Haderslev! Det er slet ikke til at forstå: Nu er Haderslev det sted, hvor vi har boet næst-længst tid. Vi snakke tit om, at det er utroligt, at vi kunne blive så glad for at bo et sted, efter at vi i Vendsyssel overvejede, hvor vi dog skulle kunne blive lige så glad for at bo. Ganske vist har vi ikke havet i nærheden, men til gengæld er der vand i Haderslev Dam og en dejlig natur rundt omkring, som vi nyder rigtig meget.

Jo, vi befinder os godt: "Nu er vi der, hvor vi skal være", sådan formulerer Karen Blixen det at være *hjemme* et sted og måske er det også at være *lykkelig*.

Selv om vi ikke lige har til sinds at bruge det, har vi nu oven i købet modtaget et Efterlønsbevis, så vi har det fint med at indstille os på, at Haderslev er det sted, hvor vi nu endelig har slået os ned. Men hvor har vi også haft mange gode oplevelser ved at bo rundt omkring i Jylland! Og vi har jo netop lært mange af jer at kende på den måde.

Ja, vi blev 60 år begge to! Alder er også noget mærkeligt noget! Jeg syntes i hvert fald tidligere, at folk på 60 var oppe i årene – men de virker ikke helt så gamle længere...

Vi havde en dejlig fødselsdag begge to. På Aases havde vi familie- og vennefest på Danmende ved Haderslev Dam. På Thorkilds havde vi åbent hus i Sognehuset ved Gl. Haderslev Kirke. Begge dage blev to gode og erindringsværdige dage.



Arbejds-mæssigt er vi stadig i gang. Aase udfolder sig i kirken blandt spædbørn og deres mødre, i børneklub, med minikonfirmander, sognearrangementer og gamle i sognet (d.v.s. dem, der er ældre end hende selv) og hun trives med det. Jeg har haft et par meget spændende opgaver i Folkekirkens Mission i det forløbne år:



Den først var, at vi afholdt for første gang i folkekirkens historie en konference på Nyborg Strand, hvor den officielle folkekirke ved biskopper mv. og folk fra de frie folkekirkelige organisationer satte sig sammen for at drøfte "mission". Det ord, som har en masse Hans Kirk og pietistisk klister hængende ved sig i kirkelig sammenhæng, mens man i erhvervslivet sagtens kan bruge ordet i sin oprindelige betydning. Det blev en spændende og på mange måder skelsættende konference, som har sat sig mange spor i kirkelig sammenhæng.

Den anden var, at jeg sammen med bl.a. Kirkefondet har været med til at udforme et materiale til brug i de nyvalgte menighedsråd til samtale om, hvad det egentlig vil sige *at være kirke*. I kan alle gå ind på hjemmesiderne www.fkm.dk og www.kirkehosos.dk og se mere om, hvad jeg har med at gøre.

Både René og Heine er flyttet i år. René har skiftet job til at være IT-medarbejder i Odder kommune. Han har købt sig en lille lejlighed og fået sig indrettet godt. Heine er blevet viceforstander på Hjemly Efterskole lidt syd for Odense, hvor han har købt halvdelen af et hus og indrettet sig der.

Så plejer vi da også lige at indsætte et par ferie billeder i vores julehilsen. Det gør vi også i år. Efter Aases fødselsdag tog vi et par uger til Hardanger og Sognefjorden i Vestnorge – det var længe siden vi havde været der. Det er en pragtfuld natur og det blev et dejligt gensyn med fjeldgården Kjeåsen og også med nogle af "mine" stavkirker.



En biskop udtalte en gang, at "Julen er en vidunderlig tid. Det er snart den eneste tid, hvor mennesket er helt som det skal være: Levende optaget af andres ønsker og behov!"

Vi vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul, hvor I hver især kan være optaget af hinanden og af det liv, vi skal leve med hinanden.

Hils alle omkring jer! - Mange varme hilsener til jer alle!

Aase og Thorkild

Glædelig jul og velsignet nytår til alle!

